



VATTENRENARE. Här visar Johannes Svensson och My Wentzel hur man använder vattenrenaren som skänkts till 65 hushåll i den lilla byn Ndhiwa i Kenya.

**Fotograf:**

Privat

# Johannes ordnar vatten i Kenya

**Eskilstuna**

– Jag har alltid velat göra en volontärresa, säger 20-årige Johannes Svensson, nyss hemkommen från Kenya där han delat ut vattenreningsverk till 65 hushåll i den lilla byn Ndhiwa.

**Artikelbilder**



VATTENTÄKTEN. Här är den vattentäkt som invånarna i byn kan hämta sitt vatten. Brunt, grumligt vatten som är en hälsofara. *Fotograf: Privat*



RENT VATTEN. En kvinna i den lilla byn Ndhiwa får äntligen använda rent vatten. *Fotograf: Privat*



FIXAR VATTNET. Johannes Svensson från Näshulta har engagerat sig i Kenyas problem med vattenförsörjningen och tagit tag i saken på ett mycket handfast och praktiskt sätt. *Fotograf: Joakim Serrander*

För snart fjorton dagar sedan kom Johannes Svensson från Näshulta hem efter att ha haft en tre veckor lång vistelse i den lilla byn Ndhiwa i västra Kenya. Det var Johannes och två tjejer som gjorde den här resan som är den andra i ordningen för Johannes del.

– Jag har alltid velat göra en volontärresa och jag fick ett bra tillfälle efter gymnasiet då en tjejkompis från Lindesberg, My Wentzel som hade varit där förut, bjöd med mig till Kenya hösten 2009. Då jobbade vi som lärare på en privatskola i drygt två månader.

– Det var både spännande och svårt. Vi hade ingen gemensam språkbas, man pratar swahili där och engelskan var lite tveksam. Nyttan låg nog inte främst i undervisningen utan byggde till stor del på ett kulturellt utbyte, säger han.

Johannes talar om landets befolkning med värme i rösten.

– Gästfrihet ligger i kulturen och en vit människa hamnar ofta i intressefokus. Vi var ständigt hembjuden till folk på mat.

### **”Inte ens väg dit”**

Det var tack vare att en lärare på skolan tog Johannes och My ut på en rundtur i trakten som de kom i kontakt med den lilla byn Ndhiwa.

– Det fanns inte ens en väg dit och byn var eftersatt på alla sätt. Hushållen hade ju till exempel ingen tillgång till rent vatten eller el.

När de kommit hem till Sverige igen bestämde de sig för att hjälpa invånarna i byn och de började arbeta med det som de tyckte var mest angeläget, tillgången till rent vatten. Läraren som visade byn blev kontaktperson och meddelade antalet hushåll.

– Efter ett tag hittade vi ett portabelt och lätthanterbart vattenreningsverk som vi bestämde oss för efter en positiv test.

### **Samlade in pengar**

Pengar samlades in på olika sätt, bland annat med en föreläsningkväll i Lindesberg där deltagarna fick information om själva projektet och om resan de gjort.

– För pengarna köpte vi in 65 reningsverk och My och jag åkte nu ner med dem i slutet av december. Vi hade en uppföljning innan vi åkte hem och ett möte sista dagen. Vi möttes hela tiden av tacksamhet, säger Johannes

Nästa steg som de planerar för är att borra en brunn och sätta upp en vattenpump i byn. Vid årsskiftet startades en förening som heter WAIK (Wateraid in Kenya).

– Vi får in pengar via medlemsavgifter och sedan vet vi att vi ska arrangera en föreläsningskväll här i Eskilstuna med ett liknande upplägg som tidigare.

Det hörs att Johannes verkligen brinner för det han gör. Han menar att han får ut mycket för egen del också.

– Jag kände när jag var där nere att det var en sådan vacker upplevelse att få se människor dricka rent vatten. Det ger ett gott samvete att jag varit med och hjälpt till med det.